

Hilsen fra Kornblomsterne.

Når jeg kommer hjem fra et møde med Kornblomsterne er jeg fuld af livsmod og glæde.

Hver gang får vi snakket så godt og moret os sammen - med fuld forståelse for hinandens uønskede situation, - men hvor vi lægger vægt på , at vi må videre i livet alene.

En dejlig sommerdag var vi på Feddet og besøgte Jorry i hendes campingvogn. Vi badede i Faxe bugt og nød Jorrys anretninger og frikadeller.

Senere i sommer så vi Cirkusrevyen og hyggede os sammen på Dyrehavsbakken.

I August har vi været en tur til Jylland, . Her besøgte vi Koldinghus og Trapholt og boede på hotel Trinity. Vi endte med at sidde i sofaerne efter en god middag og fik en rigtig god snak om , hvad den enkelte synes er svært.

Her kan vi virkelig støtte hinanden, vi ved jo, hvad det indebærer at vores partner fik Parkinson og behøver ikke så mange forklaringer, men kan give en forståelse man ikke kan forvente af omverdenen.

Nu er vi i gang med at lægge program for efteråret:

D. 6. oktober mødes vi alle hos Lise , Drejet 1, 5610 Assens kl. 11.00. til frokost og sommerlagkage.

Her er nye også meget velkomne . Ring telf. 29462114 og hør nærmere.

Det er planlagt at følges til operaen : "Troubaduren" d. 28 oktober, kl. 15.00,

Teater i København i november, der arbejdes på dato og forestilling.

Måske julefrokost ,

--og iøvrigt har vi livlig kommunikation på kryds og tværs via nettet og telf. !

Du er velkommen blandt ligestillede . Det er et mål at oprette flere små grupper i hele landet - så ingen behøver at føle sig alene.

Venlig hilsen

Lise Arnecke telf. 29462114, mail : lisephyllis@gmail.com

på vegne af Kornblomsterne.